

15 km.

Sammen sænker vi farten *Kærlig hilsen din nabo!*

Det var et slogan som I mødte da I kørte in i haveforeningen sidste år på bannere. Og som vi også i år vil blive mødt af. Sloganet er brugt andre steder i landet som kampagne, for at stå sammen og sætte fokus på hastigheden. I løbet af april vil der også på Tjørnebuen blive malet vejstrikning for indsnævring af kørebanen. Endnu et tiltag for at få sænket farten.

Tryghed noget vi må skabe sammen!

Tryghed på vores veje, er noget vi må skabe sammen, så vi ikke peger fingre ad hinanden. De voksne må sikre at der ikke sker et uheld på de smalle vænger, hvor vores havelåge åbner op ud til, og børn skal føle sig trygge til leg og rend ind og ud af haven, på deres vænge.

Oplevelse af for høj hastighed!

Der er alligevel en oplevelse af, at der køres for hurtigt på vores veje. Ofte er den oplevede hastighed dog meget værre end den reelle hastighed.

Hvad kan vi selv gøre?

Hvis du har en oplevelse af, at der køres for hurtigt på den vej, du bor på, så prøv at lægge mærke til, om det er mange forskellige, der kører stærkt på vejen, eller det er én bestemt. Ofte er det nemlig én beboer eller én, der jævnligt har et ærinde på vejen, som kører med højere hastighed end de fleste. Det bedste du kan gøre, er at tage en venlig snak med vedkommende.

Bump.

Når man kører over bumpene, så må man gerne køre langsom over, da det vil dæmpe støjen fra dem og beboer ud mod bumpene ikke vil blive generet så meget af støjen fra dem.

FORBUD og skiltning kan ikke stå alene!

Sammen kan vi sænke farten!

Venlig hilsen "Bump udvalget og Bestyrelsen

